

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

ΣΔΕΕ: «Το προφίλ του Νέου Δικηγόρου»

Με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιριών Ελλάδος (ΣΔΕΕ), έρχεται να προστεθεί στα λιγοστά διαθέσιμα στοιχεία που τεκμηριώνουν την περί δικηγορίας εικόνα στη χώρα μας, η όλως πρόσφατη έρευνα αυτού σε σχέση με τα κίνητρα των νέων να επιλέξουν τη δικηγορία, το προφίλ τους και τις δυσκολίες που, ναυτιλλόμενοι πλέον, αντιμετωπίζουν.

Καρπός γόνιμου προβληματισμού που αναπτύχθηκε στους κόλπους του ΣΔΕΕ, με τα πρώτα αποτελέσματα να ανακοινώνονται στην Ημερίδα του τελευταίου «Εξειδίκευση και Επαγγελματική Αποκατάσταση» στο Μέγαρο Μουσικής την 16η Μαΐου 2012, η περί ης ο λόγος έρευνα και διενεργήθη επί τη βάσει ερωτηματολογίου που συνέταξε η Επιστημονική Επιτροπή του ΣΔΕΕ.

Μια συνοπτική επισκόπηση των ληφθεισών απαντήσεων επί δείγματος 361 συμμετεχόντων, ηλικίας από 24 έως 35 ετών, συνηγορεί στο ότι η Νομική υπήρξε πόλος έλξης για νέους –κυρίως νέες- που ήθελαν να «γίνουν δικηγόροι» κατά 33,52% , για νέους που επένδυσαν στις εν γένει επαγγελματικές προοπτικές με το πτυχίο της Νομικής κατά 37,9%, για μελλοντικούς εν δυνάμει δικαστές/συμβολαιογράφους κατά 3% περίπου, ενώ λόγω κύρους τη Νομική επέλεξε το 17,88%. Σημειωτέον, ότι το 3,91% δήλωσε πως αγνοεί τους λόγους επιλογής του, ενώ ισόποσο ποσοστό ότι εκπλήρωσε έτσι τις οικογενειακές προσδοκίες.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεταστροφή των ως άνω ποσοστών κατά τη διάρκεια της φοίτησης αλλά και μετά το πέρας αυτής. Αναλυτικότερα, κατά τη φοίτηση το 37,15% είχε αρχίσει να προσανατολίζεται στην μάχιμη δικηγορία, υπέρ της συμβουλευτικής δικηγορίας τασσόταν το 10,34%, το 6,42% απέβλεπε στην ακαδημαϊκή καριέρα, στο δικαστικό/συμβολαιογραφικό κλάδο στόχευε το 13,41% (από το 3%) ενώ σε οτιδήποτε εκ των ως άνω, υπό τον όρο των καλών αποδοχών, το 32,68%. Μετά το πέρας των σπουδών και το βάπτισμα της εργασιακής πραγματικότητας το 42,18%, παρά τη διάψευση των προσδοκιών του, την οποία συνομολογεί, εξακολουθεί να επιθυμεί να ασκεί τη δικηγορία, ένεκα της αντίστοιχης διάψευσης το 7,54% σκοπεύει να εγκαταλείψει τη νομική επιστήμη συλλήβδην, το 8,94 να στραφεί στο δικαστικό ή συμβολαιογραφικό κλάδο, μόλις το 8,94% δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένο, το 31,01% αν και σχετικά ικανοποιημένο από το αντικείμενο στέκεται στις μειωμένες απολαβές ενώ το 1,4%, αντιστρόφως, θεωρεί τις απολαβές του επαρκείς κι «ανεπαρκές»/μη αρεστό το αντικείμενο.

Ως προς το κοινωνικό προφίλ του νέου δικηγόρου, σύμφωνα με την έρευνα, η πλειονότητα του δείγματος, της οποίας το 51,18% -σημειωτέον- φοίτησε στη Νομική Αθήνας, κατά πλειοψηφία (72,3%) δεν είχε στενό συγγενή δικηγόρο. Το 12,74% φοίτησε σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού ενώ στο δείγμα συμμετείχαν και 3 άτομα που πραγματοποίησαν σπουδές δια αλληλογραφίας. Ο χρόνος σπουδών για το 77%

περίπου δεν ξεπέρασε τα 5 χρόνια. Μετά την αποφοίτησή του το 60% ξεκίνησε αμέσως άσκηση ενώ το 20% παραλλήλως και μεταπτυχιακές σπουδές. Ωστόσο ένα ποσοστό της τάξεως του 17% δηλώνει πως ασκήθηκε εικονικά. Μόλις το 35% δεν είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ενώ το 13,93% είναι κάτοχοι και διδακτορικού.

Καταληκτικά

Σήμερα, το 32,13% εργάζεται σε δικηγορικές εταιρίες, με αντίστοιχα ποσοστά να συνεργάζονται με άλλους δικηγόρους ή να είναι αυτοαπασχολούμενοι, ενώ ένα 4,16% έχει εξασφαλίσει θέση εταίρου σε δικηγορική. Το καθεστώς συνεργασίας ωστόσο έχει υπαλληλοποιήσει τους νέους δικηγόρους σε ποσοστό 68,45%. Ως προ τούτο, ισοσκελισμένες οι αντιδράσεις με το 48% να δηλώνει πως η υπαλληλοποίησή δεν συνιστά πρόβλημα, ενώ ένα άλλο 41% να θεωρεί τις απολαβές του ανεπαρκείς ως προς την εκ μέρους του παρεχόμενη υπηρεσία. Με δικηγορικές υπηρεσίες δευτερεύουσας ύλης δε΄ δηλώνει ότι απασχολείται το 20% περίπου.

Ως προς τις πόρτες που χτύπησαν αναζητώντας εργασία οι συμμετέχοντες απαντούν, πως κινήθηκαν είτε δια γνωριμιών (58,5%), είτε δια αγγελίας (39%) ενώ το υπόλοιπο ποσοστό παραδέχεται την παρέμβαση πολιτικού προσώπου. Βεβαίως έχει τηρηθεί ο κανόνας της πλήρους ανωνυμίας των συμμετεχόντων. Το 36% δεν βρήκε άμεσα δουλειά ενώ οι απολαβές υπολείπονται των 1000 Ευρώ για το 62% (**κάτω των 600 Ευρώ το 36,34%**).

Το ρομαντικό ζητούμενο των νέων δικηγόρων ωστόσο παραμένει η επαλήθευση των προσδοκιών κι έτσι για το 39% το να γίνουν δια της επιτυχίας στη δικηγορία «αξιοσέβαστοι και σοφοί στον κοινωνικό τους περίγυρο» ενώ για το 27% «χρήσιμοι στον συνάνθρωπο σε δύσκολες ώρες». Ως προς τον κλάδο εν γένει, μέμφονται την υπερπληθώρα των δικηγόρων αλλά και το κακό επίπεδο των επαγγελματιών. Αναφορικά με το άμεσό του μέλλον τέλος, το δείγμα φαίνεται μοιρασμένο, με επικρατούσα όμως προοπτική των συμμετεχόντων (34%) την παραμονή στο χώρο που βρίσκονται τώρα.